

HET IS FEEST



AwesomeClipartforKids.com

Bij Parsival

Hoofdstukken

- 1 – Inleiding
- 2 – Inschrijvingen
- 3 – Werkvergaderingen
- 4 – Bagage en kampkledij
- 5 – Camion inladen
- 6 – Vertrek en Aankomst
- 7 – Post
- 8 – Wegbeschrijving
- 9 – Bezoekdag
- 10 – Overzicht agenda

Bijlagen (achteraan)

- overzicht agenda
- invulfiche medicijnen
- Kamptoelating
- inschrijving barbecue
- medische fiche

Parsival Feest werd in opdracht van Uitgeverij ParsivalPrint te Sint-Katelijne-Waver gedrukt door Drukkerij 't Kopietje te Mechelen.

Het bindwerk werd verzorgd door Boekbinderij Niethetvast, Mechelen.

Copyright © scoutsgroep Parsival 2007

Namen, personages en aanverwanten zijn copyright en trademark

Scoutsgroep Parsival, 2007.

Eerste druk (geniette editie): juni 2007

Uitgeverij: ParsivalPrint, Berkelei, 2860 Sint-Katelijne-Waver

www.parsival.be

Inleiding

Vurige Glimworm is een enthousiaste giver die elke zondag zijn scoutsbroekje verslijt. Maar nu is hij eens zo blij, want hij is op zijn scheurkalender de dagen aan het aftellen tot het groot kamp. Elke dag staat hij blij en monter op, want hij kan er weer een dag afsheuren. We zullen hem bij deze laatste feestperiode eens volgen. En een feest zal het zijn! Er klinkt bijna de hele tijd carnavalmuziek uit zijn boxen.

Onze giver heeft namelijk ook zo'n boekje gekregen als jullie. Daarin kunnen we lezen dat hij op kamp gaat naar Steinbach. En dat van 1 tot en met 11 augustus. Maar dat laatste is voor Glimworm niets nieuws. Want met zijn coole scoutsgroep gaan ze altijd in de eerste twee weken van augustus op kamp. En dat voor 10 dagen lang! Hij denkt na over het vorige kamp. Dat ze met de welpen een avondwandeling hadden gemaakt. En dat ze het grote groepsspel hebben gespeeld. Het lange stappen op de driedaagse, en de gezellige kampvuren. Natuurlijk waren er ook minder toffe dingen bij, zoals een halve dag hout zoeken. Maar dat viel eigenlijk nog wel mee, want erna hadden ze een heel groot kampvuur. Deze jongen heeft er zin in. Van hem mag het kamp nu al beginnen!

Inschrijvingen

Nieuwjaarsbrief Peter

In een gezellig klein huisje zit er een jongen van ongeveer 14 jaar achter een raam. Het is Vurige Glimworm die achter zijn tafeltje gebogen zit. De hele tijd zit de jongen te zuchten en te ploeteren met een potlood in een grauw schriftje. Hij heeft namelijk een probleem. Het kamp komt eraan en binnenkort moeten zijn ouders het inschrijvingsgeld betalen. Niet zo een groot probleem, ware het niet dat hij uit een arm gezin komt. Zijn vader en zijn moeder hadden hem duidelijk gemaakt dat hij zelf zijn kamp moest betalen. Normaalgezien was dat geen probleem geweest, als hij niet net die nieuwe Playstation had gekocht met zijn zakcenten. Daarom had hij een plan bedacht. Hij gaat een nieuwjaarsbrief te schrijven naar zijn rijke peter. Glimworm dacht dat als hij naar jaarlijkse gewoonten, een nieuwjaarsbrief schreef naar zijn peter, hij wel een centje zou krijgen, al was het maar 5 euro. Ondertussen stond er al zelfs een druppel zweet op zijn voorhoofd van al dat schrijven. Met een zucht rechte hij zijn rug. Kauwend op de achterkant van zijn potlood bekijkt hij zijn kladversie.

Liefste Peter,

Er is weer eens een nieuw kamp aangebroken. Vol vreugdevolle tijden waarin veel zon zal schijnen. Dit jaar gaan we met de fiets op kamp. Ik voel het kriebelen in mijn buik, het wordt plezant. Laten we hopen dat je op onze bezoekdag zal komen, en dat die vlot zal verlopen. Want een echt scoutskamp moet je proeven! Een barbecue of wandeling, die hele dag zit vol met spel. Maar het zou jammer zijn als je op onze bezoekdag komt, en ik er niet ben. Mijn ouders draaien elke cent drie keer om, maar ze zeggen dat hun 'bruine' het niet gaat kunnen trekken.. Daarom vraag ik aan u, mijn liefste peter, hoe meer je geeft hoe beter. 35 euro is goed, maar 70 nog veel beter. Met de helft kan ik al vertrekken, maar met 70 euro ga ik lekkerbekken.

*Uw liefste giver,
Vurige Glimworm*

Hij bekijkt de tekst en denkt na. Hiermee zal het moeten gaan. Om zijn woorden kracht bij te zetten, trekt hij zijn uniform aan en springt op zijn fiets richting zijn peter. Laten we hopen dat de peter van Glimworm goedgezind is. Anders zal Glimworm veel karweitjes moeten opknappen bij hem in de straat.

Inschrijven

Inschrijven voor het kamp kan op de volgende data in het lokaal, telkens van 19 t/m 21u:

- **Dinsdag 26 juni**
- **Donderdag 28 juni**
- **Dinsdag 3 juli**
- **Donderdag 5 juli**

Indien het echt niet mogelijk is om op 1 van deze data langs te komen in het lokaal, verwittig dan iemand van je takleiding, zodat er eventueel iets geregeld kan worden. Het belangrijkste is dat iedereen echt voor **15 juli** is ingeschreven. Vanaf dan worden al een heleboel aankopen betreffende het kamp gedaan, en is er geen garantie meer dat je nog mee kan.

Wat breng je bij de inschrijving **per kind** mee?:

- een **kamptoelating** (zie elders)
- een **medische fiche** (idem)
- evt een **inschrijving voor de BBQ** op de bezoekdag (idem) (1 per gezin voldoende)
- **het kampgeld**

Het Kampgeld

Een kamp bij Parsival kost **€ 80** per persoon.

Uitzonderingen

Behalve voor kapoenen, daarvoor bedraagt de prijs **€ 55**.

Er wordt zelfs rekening gehouden met kroostrijke gezinnen:

- elk derde/vierde/... lid van een gezin dat meegaat, betaald **€ 60**.
- Is het derde/vierde/... lid een kapoen, dan wordt het **€ 50**.

Werkvergaderingen

De kerstman zat met een groot probleem, de elfjes die altijd mee de cadeautjes maken voor kerstmis staakten.

“We moeten veel te hard werken!” riep een elfje uit. “Ja, echt veel te veel, we hebben gewoon geen vrije tijd meer!” viel een ander elfje bij. De kerstman zuchtte. De elfjes hadden gelijk. Maar zonder hun hulp zouden de cadeautjes niet voor Kerstmis afraaken. Dit was een enorm probleem.

“t Is al goed” zuchtte de kerstman, “ik zal zien of ik hier geen oplossing voor vind.”

De kerstman ging in zijn kantoortje zitten en begon te denken, zo hard te denken dat hij er enorme hoofdpijn van kreeg. En toch vond hij maar geen ideeën. Hij besloot maar eens op stap te gaan, wie weet zag hij wel een oplossing.

Na een tijdje kwam hij aan in Mechelen. Daar zag hij een interimkantoor en dacht “Wie weet vind ik hier wel een oplossing.” Hij ging naar binnen en vroeg om info en kwam bleek terug naar buiten. Hij had niet genoeg spaarcentjes om al die werkkrachten te huren.

Versuft en moedeloos slenterde hij nog wat rond, en juist wanneer hij terug wou vertrekken kwam hij de Zeehond in zijn uniform tegen. De kerstman had al van die vriendelijke scouts mensen gehoord en kreeg plotseling een ingeving. Misschien kan hij me wel helpen!

De kerstman liep naar de Zeehond en legde zijn probleem uit. De Zeehond luisterde aandachtig en knikte. “Ik denk dat ik de juiste oplossing al weet, meneer de kerstman” antwoorde hij. “Ik denk dat onze jojo’s en givers u met alle plezier willen helpen een avondje (of 2) in de week”.

De kerstman was dolgelukkig, hij bedankte Zeehond en ging als de weerwind terug naar zijn elfjes om het goede nieuws te vertellen. De elfjes vonden dit ook een goed idee en waren zo blij met hun avondje vrij in de week, dat ze eens zo hard hun best gingen doen met de cadeautjes.

Dus jojo’s en givers, elke werkvergadering paraat van 19u tot 21u aan het lokaal. VT’s ook natuurlijk.

Werkvergaderingen

Een kamp voorbereiden vergt gigantisch veel werk. Dat kan de leiding niet alleen. We hopen dan ook op voldoende volk!!!

Daarom, **dinsdag 3 juni, donderdag 19 juli en donderdag 26 juli, van 19u tot 21u**, verwachten we iedereen **vanaf givers** om de handen uit de mouwen te steken.

Jojo’s worden 1 maal verwacht: **dinsdag 3 juli van 19u tot 21u**.

Bagage en kampkledij

Oei oei oei, de kamer van onze giver is één grote stortplaats geworden. Blijkbaar heeft hij de grootste moeite van de wereld gedaan om alles onvindbaar te maken. En vooral zijn garters! Hij is zich namelijk aan het klaarmaken. Glimworm neemt daar nog een T-shirt, en ginder toch nog een extra onderbroek. Tja, je moet toch voorzien zijn als je op kamp gaat. Hij heeft in zijn kampboekje een waslijst gevonden van kleren en spullen die hij zeker mee moet nemen. Vorig jaar was hij zijn regenjas vergeten, en zijn laarzen ook. Daar had hij op kamp toch veel spijt van gehad. Want het had toen ook redelijk wat geregent. Onze vurige jongen had zich dan ook voorgenomen om deze keer toch maar die regenjas en laarzen mee te nemen. Als je hem mee neemt, en je hebt hem niet nodig, is het niet erg. Maar als je hem vergeet en het regent, dan wordt je heel nat.

Ziehier ook de spullen die jullie niet mogen vergeten.

		kapoen	welp	Jojo	giver	Vt
	Legende Niet vergeten X Eventueel %					
	Kledij					
	Perfect uniform! (bij vertrek op de bus)		X	X	X	X
	Ondergoed	X	X	X	X	X
	Kousen	X	X	X	X	X
	T-shirt	X	X	X	X	X
	Truien	X	X	X	X	X
	Korte broeken	X	X	X	X	X
	Lange broeken	X	X	X	X	X
	Regenkledij	X	X	X	X	X
	Voldoende spelkledij	X	X	X	X	X
	Badpak of zwembroek	X	X	X	X	X
	Schoeisel					
	Sportschoenen	X	X	X	X	X
	Stevige stapschoenen	X	X	X	X	X
	Regenlaarzen	X	X	X	%	%
	Waterschoenen	X	X	X	X	X
	Wasgerief					
	Zeep (milieuvriendelijk)	X	X	X	X	X
	Shampoo (milieuvriendelijk)	X	X	X	X	X
	Washandje	X	X	X	X	X
	Handdoek	X	X	X	X	X
	Tandenborstel	X	X	X	X	X

		kapoen	welp	Jojo	giver	Vt
	Legende Niet vergeten X Eventueel %					
	verkleedkledij					
	Decemberfeesten	X				
	Lentefeesten		X			
	Het Volk			X		
	Het Oosten				X	
	De 3 koningen					X
	slaapgerief					
	Pyjama	X	X	%	%	%
	Slaapzak	X	X	X	X	X
	Carrymat / luchtmatras / veldbed	X	X	X	X	X
	Knuffeldier	%	%	%	%	%
	Eten en drinken					
	Drinkbus	X	X	X	X	X
	3 slechte keukenhanddoeken	X	X	X	X	X
	Gamel			X	X	X
	Bestek			X	X	X
	Drinkbeker			X	X	X
	Overige / diverse					
	Lunchpakket voor 1 ^{ste} middag		X	X	X	
	Evt. medicijnen	%	%	%	%	%
	Zonne crème, petje	X	X	X	X	X
	Waterpistool	%	%	%	%	%
	Flurry-wurry bandje (= reflecterende strip)	X	X	X	X	X
	Sjortouw (200m, dik)			X	X	X
	Zakmes			X	X	X
	Kompas			X	X	X
	Potlood en papier			X	X	X
	Postzegels, enveloppen, adressen (evt op zelfklevers)	%	%	%	%	%
	Sis-kaart	X	X	X	X	X
	Kleingeld voor postkaarten	%	%	%	%	%
	Slechte witte T-shirt					
	zaklamp	X	X	X	X	X

Kampkledij

Ook dit jaar staat er weer heel wat in het teken van het kampthema, met zoals gewoonlijk weer elke dag een toneeltje tijdens de formatie. We zouden het heel erg fijn vinden als jullie je zouden verkleden op kamp:

- **kapoenen:** alle decemberfeesten (Nieuwjaar, kerstmis, Sinterklaas, Sneeuwman, ...)
- **welpen:** alle lentefeesten (communie, Pasen, 1 april, Pinksteren, meiboom, ...)
- **jojo's:** Het Volk (arbeiders (1 mei), soldaten (11 nov), 21 juli, Koninginnendag, ...)
- **givers:** Het Oosten (Chinees nieuwjaar, offerfeest, suikerfeest, ramadan, Pesach, Bar Mitswa, ...)
- **vt's:** de 3 koningen (Melchior, Caspar, Balthazar)

Givers Fiets: bagage

- **aandoen:** das + blauwe Parsival t-shirt
- **meebrengen:**
 - flurry-wurry
 - drinkbus
 - picknick voor onderweg (tenminste voor 1^{ste} middag)
 - krachtvoeier (komkommer, chocolade, appels, ...)
 - regenjas en/of zonnecrème al naargelang de weersvoorspellingen
 - reserveband
 - plakgerief
 - pomp (dunne of dikke chepappen)
 - fietsslot
 - slaapzak
 - 10 à 15 euro (om 's avonds iets te gaan eten)
- **Zeker niet vergeten:** controleer alles voor je vertrekt = banden, licht!!!, ketting, versnellingen, remmen, ...

Sleur voor de rest niet al te veel mee, want dat kan je je achteraf alleen maar beklagen!
De rest van jullie gerief moet de dag ervoor mee in de camion!

Bezoekdag: bagage

- **voor de bezoekers:** reserve/speelkledij voorzien?
- **TIP leden:** Het is superhandig als je je **bagage** op voorhand **in 2 stapels** verdeelt, één voor tot op de bezookdag, de tweede voor het tweede deel van het kamp. Laat je ouders die 2^{de} stapel met de bezookdag dan meebrengen, en geef al je vuile was direct mee terug.

- Voorzie zo veel mogelijk bagagestukken duidelijk van een naam! Vooral bij de jongere takken kan dit de stapel verloren voorwerpen verkleinen.
 - Ook een duidelijke naam aan de koffer, valies of rugzak zorgt er voor dat de bagage bij aankomst sneller bij de juiste tak terechtkomt.
 - Neem genoeg mee, maar overdrijf niet zodat we alles makkelijk meekrijgen.
 - Vanaf jojo ben je het best gediend met een grote rugzak -(bruikbaar op 2- of 3-daagse). Kapoenen en welpen het best met een valies, daar vinden ze hun gerief makkelijker in terug. Een klein rugzakje is dan wel handig voor op dagtocht.
 - Totemkledij is alleen nodig als je al een totem hebt, meestal als 2^{de} jaars jojo. Wel totem, maar weet je niet goed wat dit is? Vraag dit dan onopvallend aan je leiding. Dit jaar is er een kleine verandering. Totemkledij neem je mee naar het lokaal op één van de werkvergaderingen voor inspectie. Dit blijft dan in het lokaal, zo kan je al niks vergeten mee te nemen.
 - Snoep en dergelijke mogen niet mee op kamp! Als je jarig bent, kan je wel op voorhand iets afspreken met je leiding. Overdrijf hier zeker niet in.
 - Hetzelfde geldt voor gsm's (!), walkmans, radio's, computerspelletjes en wat nog allemaal. Thuislaten die boel!
 - Bagage van givers (fiets), vt's en leiding (voorploeg) moet zaterdag 28 juli al ingeladen worden in de vrachtwagen.
 - SIS-kaarten worden bij vertrek aan de leiding gegeven. We voegen die dan bij de medische fiches. Vergeet ook de fiche voor de (eventuele) medicijnen niet.
- * Je mag altijd iemand van de leiding aanspreken als je over een bepaalde aankoop niet zeker bent! We willen hier zeker niet aan winkelreclame doen, maar in bv de 'AS' kun je je lidkaart laten zien, zo krijgt de groep een aparte korting op materiaal. En in de 'SON' in de Adegemstraat 102 krijg je een geel bonnetje mee en daar krijgt de groep 5% korting mee. Bezorg dit bonnetje aan je leiding. Per aankoop van 25 euro wordt er een bonnetje gestoken in een grote ton. Opgelet! Op dit bonnetje moet ons registratienummer 114 vermeld worden. Zo maken we kans op een van de prijzen.

Camion inladen

Camion inladen

- **Iedereen vanaf jojo's**
- **Zaterdag 28 juli, om 9u** paraat aan het lokaal (reken tot 17 à 18u)
- Niet in uniform aangezien dat proper moet zijn als ge vertrekt! (werkkledij)

- Meebrengen: bokes voor 's middags

Vertrek en aankomst

Vertrek:

Voorploeg

- vt's + leiding
- **zondag 29 juli** – uur nog af te spreken
- buiten het noodzakelijke (= dus 1 slaapzak) moet al de bagage mee met de camion

Fiets

- **givers**
- **maandag 30 juli om 06u00 aan het lokaal**
- wat meebrengen? → zie deel over bagage!
- Ook hier moet de overige bagage mee met de camion

Bus

- **Welpen en jojo's**
- **Woensdag 01 augustus om 9u aan het lokaal**
- vergeet je SIS-kaart niet (bij vertrek aan leiding geven)
- eventueel medicatie kan je ook aan de leiding meegeven (voorzien van naam, tak en nodige uitleg)
- voor de kapoenen begint het kamp op de bezoekdag. Zij komen wel mee terug met de bus.

Aankomst:

Bus

- **kapoenen, welpen, jojo's, givers**
- **zaterdag 11 augustus om 15u op de parking van de bibliotheek** (naast het lokaal).
- (vt's blijven hopelijk nog op naploeg)
- Givers doen er dus goed aan hun fiets mee te geven op de bezoekdag.

Camion uitladen

- **voor iedereen vanaf jojo** (uniform niet verplicht!)
- **WOENSDAG 15 AUGUSTUS vanaf 09u**
- Meebrengen: bokes voor 's middags
- We proberen zoveel mogelijk materiaal meteen op de juiste plek te zetten in het lokaal, dat bespaart achteraf een boel werk.
- We rekenen dan ook op een massale opkomst, alvast bedankt!

Post

Sinterklaas

De Sint had hoogstnood aan een welverdiende Rust, hij was juist terug van zijn reis naar België. Hij lag juist in een diepe slaap. Alle Pieten waren heel stil, want ze wouden de Sint niet wakker maken, dus gingen ze maar een wandeling maken. Maar toen vonden de Pieten een brief die nog niet gelezen was door de Sint. Maar ze konden de Sint niet wakker maken. Dus hebben ze hem zelf maar open gemaakt.

De Hoofdpiet las de brief heel stilletjes

Liefste Sinterklaas,

Ik hoop heel erg dat je deze brief nog op tijd aankrijgt

Binnenkort ga ik met de scouts op kamp

Dat vind ik SUPER leuk

Want dan spelen we elke dag leuke spelletjes

Bij mij moet je geen cadeautjes brengen

Maar ik zou graag een briefje van jou krijgen,

Want ik krijg nooit veel post op kamp.

Want al mijn vriendjes zijn zelf op vakantie, dus die kunnen ook niks sturen

Zou je dat kunnen doen, want U bent altijd heel druk bezig zeker

Uw liefste kapoen

Jantje Jansennens

De Pieten vonden het een mooie brief, Maar toen begon slecht weer vandaag hard te hinniken.

De Sint werd door het lawaai van zijn paard werd de Sint wakker, en de Pieten gaven de brief aan de Sint

De Sint was verbaasd dat hij een brief vergeten was, hij las de brief en moest lachen.

Hij zei tegen zijn Pieten dat ze allemaal een bief naar Jantje moest sturen.



Jantje Smit + WELP
(naam/totem van je spruit + tak)
p/a Francois Andre
Rue de Centre-de-Steinbach 36
B-6670 Gouvy

**In geval van nood (ECHT dringende zaken wel te verstaan) kan u bellen op het GSM-nummer 0475/29.18.31. Dit nummer zal hopelijk steeds bereikbaar zijn (of spreek een bericht in na de biepton).
MAAR ALLEEN IN UITERST GEVAL VAN NOOD!**

Wegbeschrijving

Vandaag is het drie Koningen.

De oude rotzak (kwade Jef) in de straat vloekte binnensmonds. Het is weer zo een of andere feestdag waar dat die 'klein mannen' van deur tot deur gaan om snoep te vragen. Dit jaar is het niet anders. Maar deze keer is hij voorbereid. Hij heeft namelijk een geniaal plan.

DING DONG! DING DONG! DING DONG!
DING DONG!

De deurbel klinkt schel. De ogen van kwade Jef schitteren. Hij doet de deurbel open en

...

“Drie koningen, drie koningen, ...” zingen kleine Caspar, Melchior en Balthazar.

“Stop, stop,” roept kwade Jef. “Ik zal jullie een groot geheim verklappen. Ik heb zelf geen wafels of kauwgom meer in huis, maar ik weet een magische plek zijn, waar het hemel op aarde is voor kinderen. En ik ben bereid die plek aan jullie te verklappen.”

De ogen van de drie kleine koningen fonkelen. Dit had nog nooit iemand tegen hen verteld.

“Waarom wil je dit aan ons vertellen?”

“Omdat ik niets meer in huis heb en ik kan jullie toch niet zomaar naar huis sturen!

Wacht,” zegt Jef, “ik heb het allemaal opgeschreven.”

Gretig nemen de kleine vingers het papiertje aan dat vol met pijlen en rare tekens staan.

Zo snel als hun voeten hen kunnen dragen, lopen ze de straat op.

“Je houdt het ondersteboven” roept Jef hen nog na.

De drie koningen zijn zo vlug op pad gegaan dat ze het papiertje nog niet eens deftig hebben bekeken. Ze lopen van bij Zwarte Mariet naar Alfons de Slons en dan weer terug, om vervolgens stil te blijven staan aan de scheve kerktoren. Die waren ze trouwens al 5 keer voorbijgelopen.

“Allez seg, naar waar moeten we nu gaan? We weten nog niet eens waar we moeten beginnen!” En zo lopen ze de hele dag rond als een kip zonder kop. Als het uiteindelijk begint te schemeren zijn ze verdwaald. Omdat ze nu helemaal niet meer weten waar ze zijn en ze nu toch echt wel honger hebben, bellen ze met hun gsm naar de moeder van koning Melchior. Die moet hen maar komen halen. Gelukkig is de moeder iets praktischer ingesteld dan de kinderen, want waar moet ze hen komen ophalen? Daar kunnen ze niet op antwoorden, want deze plek kennen ze helemaal niet. En er is ook geen huis in de omgeving te zien.

“Ga ook zo'n plannetje halen bij Jef!” roept Balthazar door de telefoon.

Zo gezegd zo gedaan. Melchior's moeder bekijkt het plannetje na Jef eens goed op zijn plek te hebben gezet. Wat denkt die man wel, zomaar kinderen op pad sturen! Daarna springt ze de auto in en zoekt als een gekkin achter 3 kleine koningen. Maar ook zij begrijpt niets van het plannetje. Natuurlijk niet, want Jef had gewoon enkele pijlen en

strepen op een blad gezet zonder enige logica. Eindelijk, ergens na middernacht, is de mama bij de drie kinderen. En die hadden helemaal geen aards paradijs gevonden.

Als je dus ooit ergens wilt geraken, zie dan dat je een deftig plannetje of wegbeschrijving hebt. Dan raak je tenminste in het aards paradijs. Of in ons geval, tot op het kampterrein.

De route

- MECHELEN: Neem de E19 richting Brussel
- RO: volg autosnelweg R0-E40 richting Ardenne
- Neem autosnelweg E40-A3 richting Luik
- Rij voorbij Luik (nog steeds op de E40-A3) en blijf rijden tot aan de afslag naar de E25 – A26
- Volg de autosnelweg E25 – A26 richting Spa
- Neem afrit Gouvy (nr 51)
- Volg de N30 richting Mont en daarna N827 voorbij Aux – Chéras.
- Blijf de weg volgen tot in Steinbach.
- Aangekomen in Steinbach? Volg vanaf hier de Parsivalpijlen!

Bezoekdag

Verrijsenis

In den tijd voor Jezus bestond er spijtig genoeg nog geen scouts. Maar vanaf de dag dat Jezus op de wereld kwam, gebeurde het ene na het andere wonder. Jezuske werd 6 jaar en daar stond hij dan als een kleine kapoen zich te vervelen. Wat moest hij nu toch beginnen. Hij riep al zijn vriendjes bij elkaar en samen speelden ze allerlei spelletjes. Na enkele blinden hun zicht terug te geven, en lamme terug te laten lopen. Was Jezuske heel moe en ging in de stal van de kleermaker liggen.

Deze had s'morgens Jezus zien liggen. Hij maakte Jezus wakker en zei "Jezus wat doe jij in mijn stal?" Jezus verschoot en zei "Sorry kleermaker, ik was gisteren heel moe van te spelen met mijn vriendjes." De kleermaker lachte en zei "Mijn zonen zitten alleen maar binnen te luieren en hun te vervelen." Jezuske zei tegen de kleermaker "misschien willen uw zonen mee met ons gaan spelen"

De kleermaker riep dolblij zijn 2 zonen, en zei tegen Jezus dat hij voor al z'n vrienden slecht kleren ging maken waarmee ze buiten konden spelen.

Nadat de kleermaker de maten had genomen voor de kleren, ging de grote groep vrienden buiten spelen. Na enkele dagen was het werkje van de kleermaker achter de rug. Jezuske en al zijn vrienden hadden nu allemaal een korte broek aan en een schaalkje om hun nek.

Iedereen was hetzelfde gekleed. Toen kwam de oudste met een idee: Laten we een tocht maken door heel Jeruzalem! Jezuske vond dit een heel goed plan. Ze spraken af om morgen te vertrekken.

De volgende ochtend stond iedereen gepakt en gezakt klaar om te vertrekken.

Jezuske zag de toch helemaal zitten. Maria had lekkere boterhammen gemaakt en Jozef had alles in een zak gebonden.

Na enkele kilometers was Jezuske de mooie hemel aan het bezichtigen, maar toen hij naar beneden keek was iedereen weg. Hij was verdwaald!!! Hij riep en riep!!!! Hij was zo gehaast dat hij over het water liep.

En de andere waren Jezuske ook aan het zoeken. En toen aan de andere kant van het meer waren de anderen.

Wat is nu het moraal van dit verhaaltje, De Bezoekdag is niet alleen voor de leden maar ook voor de ouders om te kijken of hun zoontje of dochtertje niet verloren gelopen is op het kamp. ☺

Programma bezoekdag	Zondag 5 augustus
----------------------------	--------------------------

GMT	(PKT)	
11u	(10u)	Ouders, kapoenen en bezoekers worden losgelaten op het kampterrein.
11u15	(10u15)	Openingsformatie , met o.a. algemene uitleg. Aansluitend korte viering met toneeltje.
12u	(11u)	Gezamenlijk vertrek van de korte en de lange wandeling .
12u30	(11u30)	Start barbecue .
15u	(14u)	Namiddagactiviteit . Voorzie eventueel speel-/reservekledij.
17u	(16u)	Bezoekdag loopt op zijn einde... beginnen afscheid nemen.
17u45	(16u45)	Eindformatie + groepsfoto
18u	(17u)	Ouders vertrekken naar huis.

Let op voor de ‘kamptijd’:

Op kamp kiezen wij met de hele groep ervoor om onze klok op de eerste dag bij aankomst een uur terug te draaien. Hierdoor is het 's morgens sneller licht (dus kunnen we sneller genieten van een heerlijke dag) en 's avonds niet te laat donker (zodat we voor onze kleinsten ook kampvuren kunnen houden).

Voor de bezoekdag wordt er gesproken van ‘**Grote-mensen-tijd**’ [GMT] en ‘**Parsival-kamptijd**’ [PKT]. Vergis u niet!

GMT – 1 = PKT

Opmerkingen Bezoekdag: = Belangrijk!

- Gelieve op het kampterrein (en elders ook natuurlijk) het respect voor de natuur te bewaren. Overal verspreid op het kampterrein zal je vuilzakken en zandemmers (voor sigaretten) terugvinden. Maar hiervan gebruik en houd ons terrein proper!
- Op het kampterrein is een heleboel materiaal aanwezig. Enige zorg hiervoor is zeker niet misplaatst.
- Wij voorzien aan 'onze toog' gekoelde frisdrank, bier en koffie aan democratische prijzen (zo ook taart). Gelieve lege glazen terug te brengen naar de toog, laat ze niet rondslingeren op het terrein. Dank u.
- En nog een bagage-tip voor de leden. Geef je vuile kleren mee met je ouders, en krijg propere in de plaats. Handig om de wasmachine na het kamp niet volledig te verstoppen + we beperken op die manier ook onze hoeveelheid bagage voor op de bus en camion!
- Givers proberen vandaag ook van hun fiets af te geraken. Met je ouders, of misschien is er iemand met een aanhangwagen die bereid is je fiets mee te nemen? De camion is het alternatief, maar dat is misschien niet zo een goed idee...
- Ook al is het midden augustus, putteke zomer... Houd rekening met de weersomstandigheden (aangepaste kledij!). Ook is reserve- of speelkledij misschien geen overbodige luxe.
- Gelieve de uren van de bezoekdag te respecteren. Dat wil zeggen: geen toegang op het kampterrein voor 11u00 en na 18u00. Uiteraard helemaal niet op andere dagen!

Overzicht van de agenda

Voor op de ijskast, boven uw bed, op het toilet, in uw agenda, ...!

Juni				
!	26	Din	19-21u	Inschrijvingen kamp WVG (= werkvergadering) voor VT's - leiding
!	28	Don	19-21u	Inschrijvingen kamp WVG voor VT's - leiding
	30	Zat	9-15u	Papierslag
Juli				
!	3	Din	19 – 21u	Inschrijvingen kamp WVG voor jojo's – givers – VT's – leiding
!	5	Don	19 – 21u	Inschrijvingen kamp WVG voor VT's – leiding
	14	Zat	9-18u	WVG voor VT's – leiding
	15	Zon	9-18u	WVG voor VT's - leiding
	17	Din	19-21u	WVG voor VT's - leiding
!	19	Don	19-21u	WVG voor givers – VT's - leiding
	24	Din	19-21u	WVG voor VT's - leiding
!	26	Don	19-21u	WVG voor givers – VT's - leiding
!	28	Zat	9-18u	CAMION INLADEN vanaf jojo's Givers, vt's en leiding bagage inladen <i>'s avonds vertrek voorploeg (deel leiding + vt's)</i>
!	30	Ma	6u	Vertrek givers met de fiets
Augustus				
!	1	Woe	9u	BUS VERTREK aan het lokaal (welpen en jojo's)
!	5	Zon	11u-18u	BEZOEK DAG (10-17u volgens kamptijd) Begin kamp kapoenen
!	11	Zat	15u	BUS TERUG aan het lokaal (kapoenen, welpen, jojo's en givers)
!	15	Woe	9-15u	CAMION UITLADEN vanaf jojo's
	16	Don	19-21u	WVG voor VT's - leiding

Mee te geven bij vertrek bus !!!
Woensdag 1 augustus

Beste ouders,

Omdat medicatie geven toch een grote verantwoordelijkheid is, en wij dit gedurende een aantal dagen van jullie moeten overnemen, hadden wij graag een duidelijk overzicht over de medicatie van jullie zoon/dochter.

NAAM (zoon/dochter):.....

TAK:

KAMPTOELATING (1 per kind)

Ondergetekende: _____

ouder of voogd van (naam en voornaam): _____

geeft hem/haar de toelating om deel te nemen aan het kamp te Steinbach

van 05 – 11 augustus 2006 (voor kapoenen)

van 01 – 11 augustus 2006 (voor de andere leden)

datum en handtekening:

INSCHRIJVING BARBECUE

ZONDAG 5 AUGUSTUS 2006

Ik _____

(naam + tak oudste lid op kamp _____)

schrijf in voor _____ personen en betaal dus _____ x € 8,00 = _____ €

te betalen op de bezochtdag.

Handtekening.

Voor de leden die mee op kamp zijn, hoeft u niet te bestellen !

Hun barbecue is immers inbegrepen in de kampprijs.